

ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ να είμαστε ένα κομμάτι του νήματος που συνδέει τους κοινωνικούς αγώνες του παρελθόντος με τους σημερινούς, συνεπείς ως προς αυτούς, τις επιλογές μας και τη ριζοσπαστική διεύλη και δράση. Είναι άλλωστε και ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αντιληφθούμε την ίδια μας την υπόσταση μέσα στο σύστημα, πάντα απέναντί του και οπλισμένοι με αποφασιστικότητα και αδιαλλαξία. Κι αυτή μας η στάση πηγάζει αυτούσια μέσα από κάθε βαθμίδα συνειδητοποίησης της πραγματικότητας.

Γνωρίζουμε καλά ότι ο καπιταλιστικός κόσμος και οι αξίες του έχουν εισβάλει στο μυαλό και το κορμί μας, ζούμε και είμαστε μέσα στις αντιράσεις που αυτός υνοφορεί. Ακρβώς αυτές θέλουμε να ξεπεράσουμε με το μόνο τρόπο που εμπιστευόμαστε: το συλλογικό.

Πάνω σε αυτήν την βάση επιλέγουμε την οργάνωση του απελευθερωτικού αγώνα από τα κάτω, οριζόντια και αντι-ιεραρχικά, προάγουμε την αυτο-οργάνωση και συνδιαμόρφωση σε κάθε πεδίο κοινωνικής συνύπαρξης. Αναγνωρίζουμε και αξιοποιούμε συμμάχους και μέτωπα και καλλιεργούμε διαδραστικές σχέσεις με κάθε ανατρεπτικό κοινωνικό κομμάτι. Αναπτύσσουμε λόγο και δράση για ζητήματα που πηγάζουν από την επιαιρότητα ενώ επιδιώκουμε και την ανάδειξη άλλων. Τα μέσα που χρησιμοποιούμε είναι βγαλμένα από την εμπειρική παραματαθήκη του παρελθόντος. Δεν έχουμε όμως κανένα δισταχμό μπροστά σε όσα επιτάσσει το μέλλον, να βρούμε και νέους τρόπους για να συνεχίσουμε την επίθεση στους εξουσιαστικούς μηχανισμούς.



Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΜΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΥΤΟΠΙΑ.

Υπάρχει και τα γήγημάτά της προβάλλονται στο σήμερα, στις συντροφικές σχέσεις μεταξύ των αγωνιζομένων που χτίζονται στις συλλογικές διαδικασίες και εχχειρήματα, στις διεύξεις που γίνονται πράξεις, στις στιγμές που πηλαί-πηλαί υπερασπιζόμαστε το ίδιο οδόφραγμα που ο ένας δίνει στην άλλη την φωτιά ή που τον τραβάει για να τον βγάλει απ' τους μαπνούς.

Ο πόλεμος ενάντια στο υπάρχον δεν περνάει μέσα από κανενός είδους επαναστατική συνταγή παρά μόνο μέσα από το διαρκή και συνεχή αγώνα ενάντια στη διαμεσοπάθηση, την διαστρέβλωση και χειραγώγηση των μαθεστωτικών ΜΜΕ, ενάντια στην καταστολή που δέχονται οι αγώνες των καταπιεσμένων, ενάντια σε κάθε τι που μας υποδουλώνει, ενάντια στην καταπίεση και την εμμετάληψη που προκύπτουν απ' τις κιάδες, ιεραρχίες, εξουσιαστικές ηογιές και τα δίπολα που ξερνάνε (δυνατή-αδύναμη, φυσιοηογικός-προβληματικός, υγιής-άρρωστος, ελληνίδα-ξένη, άνδρας-γυναίκα, αφεντιμίνα-ερχάτρια, ετεροφυλήφιλος-ομοφυλήφιλος).

Ο κόσμος του μέλλοντος που οραματιζόμαστε δεν αποτελεί ένα βέβαιο ενδεχόμενο αλλά μια δυνατότητα, ένα αποτέλεσμα ευρύτερων κοινωνικών μετασχηματισμών. Χωρίς να έχουμε έτοιμες λύσεις, να ματέχουμε απόλυτες αλήθειες και αναμφισβήτητα αξιώματα, φιλοδοξούμε να βάλουμε το ηιθαράμι μας στο χερέμισμα του καπιταλιστικού μαθεστώτος και στο χτίσιμο του περάσματος στην απελευθερωμένη κοινότητα του αύριο. Προς αυτήν την ματεύδινη κοινότητα και σε αυτό το πέρασμα κιάνουμε ένα βήμα: Κατάληψη

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

Για να τσακίσουμε βήμα-βήμα την ιδιοκτησία και κιάθε έκφανση της ατομικής κυριότητας πάνω σε όσα δικαιωματικά ανήκουν σε όλους.

Για να αποχυνώσουμε τη σήχη ενός κόσμου εμπορεύματος, διαμεσοπάθησης, εμμετώπησης και εμμετάληψης.

Για την επανάκτηση του χαμένου μας χωροχρόνου, τη συνειδητοποίηση ότι είμαστε κιάνοι να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, δημιουργώντας σχέσεις κοινότητας, οργανώνοντας απ' την αρχή την μαθημερινότητά μας.



Η πράξη να ματαλάβουμε ένα άδειο, εματαληλειμμένο κτήριο, έρχεται να αντιτεθεί στο σύνολο των μορφών της καπιταλιστικής ζωής. Μια ματάληψη, ματαρχάς, είναι η από κοινού προσπάθεια ανθρώπων να οργανώσουν τις ζωές τους, το χρόνο τους, την μαθημερινή τους κοινότητα. Δεν είναι μια μοιροπατρική θέση η οποία εμφράζει την απογοήτευσή μας για τη ζωή. Δε διαλέγουμε να πάρουμε τα βουνά, ούτε να κλειστούμε σε ένα σπίτι με όσους ταιριάζουν τα κνώτα μας. **ΕΙΝΑΙ Η**

ΕΠΙΛΟΓΗ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ και να διατρανώσουμε

αυτή μας τη θέση, προτείνοντας τους τρόπους και τις επιδιώξεις μας στο κοινωνικό σύνολο. Στην καπιταλιστική πραγματικότητα που ζούμε, βασικό θεμέλιο είναι η εμμετάληψη ανθρώπου από άνθρωπο και η ιδιοκτησία. Η οργάνωση των κοινωνιών σε πόλεις και η εμφάνιση των τάξεων οδήγησαν στην ματανομή του χώρου ανάλογα με τη θέση μαθενός, για τη διακίνηση αυτής της θέσης. Η ζωή πήρε τη μορφή ενός πολυεπίπεδου ανταγωνισμού, μιας μονακικής πορείας, μιας προσπάθειας για την απόκτηση αγαθών στην καλύτερη περίπτωση ή απλά για επιβίωση στην χειρότερη. Με την υπερπροσφορά και παραγωγή αγαθών, ο ατομισμός και η ιδιοκτησία έγιναν οι θεμέλιοι ήλιοι στην εδραίωση και υπεράσπιση του καπιταλιστικού μοντέλου από τους ίδιους τους εμμεταλλενομένους πολλές φορές. Η ιδέα, δηλαδή, ότι αυτό εδώ που ζούμε είναι το μοναδικό σύστημα που μπορεί να υπάρξει και ότι ζωή σημαίνει απόκτηση, συσώρευση αγαθών, φιλοτομαρισμός, περιχαράμιση όσων μας ανήκουν και μηχανιστική μαθημερινότητα. Ε, λοιπόν σε αυτά είμαστε αντίθετοι. Και εμείς τα βιώνουμε, αλλά θέλουμε να τα ματαστρέψουμε. Παράλληλα με τις πορείες, την οργάνωση, τις εκδηλώσεις, τα σχέδια, τις αφίσες και τα βιβλία, θέλουμε να δημιουργήσουμε χώρους όπου θα μπορούμε κλεύθερα, αντι-ιεραρχικά να οργανώνουμε μαθημερινές αντιστάσεις και να φτιάχνουμε τους δικούς μας τρόπους συλλογικής αμφισβήτησης. Στην ματάληψη θα προσπαθούμε πάντα να θέτουμε τα ερωτήματα που μας απασχολούν και να δουλεύουμε τις απαντήσεις στο συλλογικό, κοινωνικό πεδίο. Μαζί θα συζητήσουμε για ένα βιβλίο, μαζί θα βρούμε λύσεις, μαζί θα μαστορέγουμε και θα φτιάξουμε τους χώρους μας.